

**ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ
2022-2023**

**ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΔΕΝΤΡΟΥ
27/11 – 03/12**

ΔΕΝΔΡΟΦΥΤΕΥΣΗ

Γιορτάσαμε την Εβδομάδα του Δέντρου με
πρασίνισμα του Σχολείου μας!

Αρχικά φυτεύσαμε κυπαρισσάκια στη νέα
πτέρυγα του Σχολείου.

Μαθητές/μαθήτριες, με την καθοδήγηση
καθηγητών/καθηγητριών τους, έβαλαν τη δική
τους πράσινη σφραγίδα στο Σχολείο μας!







ΔΕΝΔΡΟΦΥΤΕΥΣΗ 2 –
ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ



Συνεχίσαμε με φύτεμα
αρωματικών φυτών όπως
δενδρολίβανο, ρίγανη και
λεβάντα στην Κεντρική Αυλή
του Σχολείου μας.
Πρασινίζουμε και
αρωματίζουμε όμορφα την
αυλή μας!





ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΔΕΝΤΡΟΥ 27/11/2022 – 03/12/2022

Το δέντρο είναι συνδεδεμένο με την ίδια μας τη ζωή και ομορφαίνει τους χώρους που ζούμε καθημερινά. Οι σχέσεις και οι δεσμοί του ανθρώπου με τα δέντρα είναι τόσο παλαιοί όσο και η ιστορία του. Ο άνθρωπος γεννήθηκε μέσα στα δέντρα, βρήκε τροφή και προστασία μέσα στα δάση και για χιλιάδες χρόνια προμηθεύεται τις πρώτες ύλες για τις διάφορες εργασίες και δραστηριότητές του.

Το δέντρο σήμερα αποτελεί δείκτη ομορφιάς και δείκτη υγείας του ανθρώπου. Αποτελεί, παράλληλα, αντίποδα στον ορατό κίνδυνο καταστροφής του περιβάλλοντος. Ειδικά στο νησί μας, με τις δύσκολες κλιματολογικές συνθήκες, τα δέντρα και τα δάση αποκτούν ιδιαίτερη σημασία και αναντικατάστατη αξία.

Τα δάση προσφέρουν ζωή και ζωντάνια σε κάθε περιοχή και παράλληλα λειτουργούν ως αυτότροφα οικοσυστήματα, προσφέροντας ανεκτίμητες ωφέλειες στον άνθρωπο. Συμβάλλουν στην καθαρότητα της ατμόσφαιρας και στον εμπλουτισμό της με οξυγόνο, στην επιβράδυνση του φαινομένου του θερμοκηπίου, στην αποτροπή διαβρωτικών φαινομένων και συνθηκών ερημοποίησης, στην προστασία της βιοποικιλότητας, στην προστασία της χλωρίδας και της πανίδας, στον εμπλουτισμό των υπογείων υδάτων και στην καθαρότητα του νερού, στην αναψυχή του επισκέπτη και στη δημιουργία συνθηκών ψυχικής ισορροπίας για τον άνθρωπο, καθώς και τόσα άλλα που η απαρίθμηση τους αποτελεί αντικείμενο ενός μακροσκελούς καταλόγου. Απλά, φανταστείτε πώς θα ήταν η ζωή μας χωρίς δάση, δέντρα, θάμνους, λουλούδια!

Οι εκδηλώσεις που γίνονται για τα δέντρα, τα δάση και γενικά για το περιβάλλον, σκοπό έχουν την καλλιέργεια της αγάπης μας προς το πράσινο και την εμπέδωση ότι αυτά αποτελούν βασικό φυσικό πόρο και αναγκαιότητα για την ζωή μας.

Η ιδέα της γιορτής του δέντρου ξεκίνησε γύρω στα 1880 στην Πολιτεία Νεμπράσκα των ΗΠΑ και από εκεί έχει εξαπλωθεί και καθιερωθεί να γιορτάζεται σε όλο τον κόσμο. Στην Κύπρο, η Εβδομάδα του Δέντρου καθιερώθηκε από το 1920, επί Αγγλοκρατίας, με πρωτοστάτη μια μικρή ομάδα δασικών υπαλλήλων και πρωτεργάτη το Τμήμα Δασών και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Το 1930 ιδρύθηκε και ο Φιλοδασικός Σύνδεσμος Κύπρου από δασικούς υπαλλήλους και έκτοτε, σε συνεργασία με άλλους φορείς και υπηρεσίες, έχει θέσει ως στόχο του την προστασία και επέκταση του πρασίνου στο νησί μας.

Η Κύπρος έχει σοβαρούς λόγους να ανησυχεί για τις εξελίξεις στις κλιματικές αλλαγές. Οι προβλέψεις την κατατάσσουν στη ζώνη των περιοχών που πιθανόν να ερημοποιηθούν μέσα στα επόμενα 100 χρόνια, ή και σε μικρότερο χρονικό διάστημα, αν δεν ανατραπεί αυτή η αρνητική πορεία στην αλλαγή του κλίματος. Η διεθνής επιστημονική κοινότητα έχει εκπέμψει σήμα κινδύνου προς τις κυβερνήσεις και τους πολιτικούς για άμεση λήψη μέτρων.

Τα δάση αποτελούν τη σπονδυλική στήλη του φυσικού μας περιβάλλοντος και πρέπει να τυχούν ιδιαίτερης φροντίδας και προσοχής. Οι προσπάθειες του κράτους για επέκταση των δασών και ενίσχυση της αντιπυρικής προστασίας τόσο των δασών όσο και της υπαίθρου, συνεχίζουν και αποτελούν μόνιμο και σταθερό μέλημα όλων των αρμόδιων υπηρεσιών και φορέων.

Η Ευρώπη, ενωμένη σε αυτή την παγκόσμια προσπάθεια, έχει θέσει στόχους και χρονοδιαγράμματα για μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου, για χρήση εναλλακτικών πηγών ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας. Η Κύπρος, ως ισότιμος εταίρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει αναλάβει τις ευθύνες της και έχει δεσμευτεί να πετύχει συμφωνημένους ποσοτικούς στόχους σε καθορισμένο χρονικό διάστημα.



Τέλος, η οικολογική μας επιτροπή, ετοίμασε ενημερωτικό φυλλάδιο για την αξία και σημασία των δέντρων, το οποίο διαβάστηκε σε όλα τα τμήματα.

Ας συνειδητοποιήσουμε πως η προστασία γενικά του πρασίνου είναι καθήκον όλων μας.

Επωφεληθείτε κάθε ευκαιρίας να φυτέψετε δέντρα. Προστατέψτε τα από τις πυρκαγιές. Διαφυλάξτε την Κυπριακή φύση. Συνειδητοποιήστε πως καταστρέφοντας ένα δέντρο είναι σαν να παίρνετε την ανάσα από κάποιον συνάνθρωπό σας. Επομένως, ας κοιτάξει ο καθένας μέσα του να βρει τη λύση του προβλήματος, που είναι πολύ απλή.

Να αγαπάς και να εκτιμάς το δέντρο. Η αγάπη αυτή να είναι ισότιμη με την αγάπη που τρέφει ο κάθε γονιός για το παιδιά του και το κάθε παιδί για τους γονείς του.

Γιατί χωρίς δέντρα θα στερηθούμε το οξυγόνο και την τροφή και ο θάνατος του πλανήτη μας θα είναι βέβαιος.

Ας κινηθούμε, λοιπόν, όλοι μαζί για την ανάπτυξη του πρασίνου, ας αγαπήσουμε τον σύντροφό μας, που λέγεται δέντρο.

**Ας κάνουμε την Κύπρο μας
«Χρυσοπράσινο Φύλλο ριγμένο στο πέλαγος».**

Οικολογική Επιτροπή Γυμνασίου Ακροπόλεως